

Digitale nieuwsbrief

9 april 2021

Nr. 402

Beste lezers,

Voor wie het, nog, niet heeft gezien met eigen ogen deze foto van Nel Hesselberth die samen met Helma Boskamp het grote ruwhouten kruis op de vroege ochtend van Stille Zaterdag heeft aangebloemd. Wat een prachtige en kleurrijke symboliek is het om elk jaar de opstanding en het nieuwe leven met Pasen zo mooi te verbeelden. Elders in deze



uitgave kunt u er meer over lezen. Wat was het mooi om bij alle vieringen in de Goede Week en met Pasen weer een kwartet te zien en vooral horen zingen van onze drie koren en de cantoren.

En dat blijft tot er weer meer mag in de kerken, maar als we zien wat er aan 'fieldlabs' in het maatschappelijke leven wordt uitgetest nu en dan ook nog op grotere schaal dan moeten de kerken toch ook wel gaan meebewegen. Zouden de Nederlandse bisschoppen met hun adviseurs al druk bezig zijn met de 'churchlab'?

Ter afsluiting van deze paasperiode vraag ik ieders aandacht op de website

www.joannesdedoper.nl voor het eerste bericht met de naam 'Een paasgroet uit ons parochiehart voor...'. Daar kunt u de foto's zien en andere reacties van parochianen bij de ontvangst van het brievenbuspakket van de evenementencommissie vanaf Palmzondag. Hartverwarmend!

Kijk er maar eens naar!

In deze uitgave plaatsen we de eerste speciale aflevering in de serie 'Denkend aan vroeger...' gewijd aan pastoor van Straelen naast alle bekende, vaste rubrieken.

Maar heeft u zich al bij Richard Hulmer aangemeld (r.hulmer@casema.nl) voor de sponsoractie zaterdagmiddag 17 april in het kader van ons 175-jarige parochiejubileum? Kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de vieringen in onze kerk? Heeft u vragen hierover, bel Richard (06-10203892). Aanmelden kan t/m zaterdag 10 april. Wat zou het mooi zijn als de evenementencommissie vele deelnemers kan begroeten.

En heeft u verder iets te melden of te vragen, laat het ons maar weten op joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de pastorie. We wensen u veel leesplezier!

De webredactie

Vieringen in onze parochiekern van 10 t/m 16 april

Zaterdagavond	:	19.00 uur	Geen eucharistieviering.
Zondagochtend	:	9.30 uur	Eucharistieviering op de tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, met een kwartet van Cantemus met pastoor Franken met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is verplicht) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website. De tweede (deur)collecte is in het kader van de diaconie voor het Liliane Fonds. Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Zondagavond	:	18.30 uur	Rozenkrans en aansluitend om 19.00 uur de aanbidding tot 20.00 uur met kapelaan Plavčić (ook op onze website te volgen via 'Live uitzending').
Woensdagochtend	:	9.00 uur	Eucharistieviering met kapelaan Plavčić met maximaal dertig kerkgangers in de kerk (u hoeft niet te reserveren) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website.

Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!

Al met ingang van 1 september is ons kerkgebouw doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt dan de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en kunt ook een kaarsje aansteken en daarmee ook betalen via de Givt-app.

Zeker in deze tijden is het aansteken van een kaarsje voor iemand of iets op deze



doordeweekse momenten zo ook na de weekendvieringen een mooi moment. Maar ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen. Natuurlijk staan er ook op deze dagen nog, omdat het zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd.

Wij vragen u wel met klem om goed rekening te blijven houden met de voorgeschreven afstand van anderhalve meter tot de andere kerkbezoekers en zeker ook de aanwijzingen op het bord voor het betreden van de kerk zo ook de looplijnen in de kerk op te volgen.

De webredactie

Update 79: Livestream vanuit Oegstgeest

De parochiële livestream van zondag 11 april, de tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen), komt om 11.00 uur uit de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken. Hij wordt geassisteerd door diaken Winnubst. Een kwartet van het gemengd koor verzorgt



de muzikale ondersteuning. Deze livestream is voor ieder te volgen via de link: <https://youtu.be/f1aSzZLFhP8>.

De eerste collecte is bestemd voor...

Elke 'gewone' collecte in genoemde vieringen, dus hier de eerste, is bestemd voor de 'gewone' kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? U kunt zich dus ook bij deze vieringen, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Meer dan van harte aanbevolen!



De tweede (deur)collecte is voor het Liliane Fonds



Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Daarom is uw gulle gift voor deze kinderen, die van anderen afhankelijk zijn, enorm belangrijk. Van harte aanbevolen!

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze beide digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze beide collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

De webredactie (komt ook op onze website te staan)

Mededelingen van 11 april

Overleden

Er in deze week zijn geen overleden parochianen gemeld bij het parochiekernsecretariaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 9 t/m 30 april

In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden:

Dag	Tijd	Werkgroep	Locatie
Elke maandag	9.00 uur	Quiltgroep	Pastorie

In het kort

- Heeft u de datum van zaterdag 17 april en de tijd van ongeveer 15.00 – 17.00 uur ook al in uw (digitale) agenda genoteerd? Dan organiseert de evenementencommissie **de grote sponsoractie**, alles coronaproof, om gelden voor het jubileumcadeau binnen te halen. Er wordt op een bedrag van € 3.000,- gemikt. In de bijlage bij deze digitale nieuwsbrief, nu wel, kunt u zien hoe u



- zich t/m zaterdag 10 april kunt aanmelden. U doet toch ook mee om deze kerkbankbekleding te kunnen realiseren? En... elke deelnemer moet iets met de kleur geelwit dragen om herkenbaar te zijn.
- In de rubriek '**Fotogalerij**' op onze website vindt u prachtige fotoseries van: Palmzondag, het aanbieden van de paasattentie aan parochianen, het opmaken van het ruwhouten kruis en de vieringen van de Kinderkruisweg en eerste paasdag met De Vrolijke Noot. Leuk om terug te kijken, zeker voor als u er niet bij aanwezig kon zijn.
 - Wilt u uw **eigen herinneringen in onze jubilerende parochie**, van de Bernadette kleuterschool en de St. Jozefschool of de Mgr. Bekkersschool, KRV of van uw communiefeest of schoolviering hier delen met andere parochianen in dit mooie jubileumjaar? Laat het Richard Hulmer, de coördinator van 'Denkend aan vroeger...' even weten.
 - Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het **inlegvel met teksten** van zondag 11 april (om zelf uit te printen).
 - Heeft u **nieuws, vragen** vanuit uw werkgroep of als mede-parochiaan of een leuk feitje / foto om in deze rubriek 'In het kort' te delen? Stuur het maar door naar het bekende e-mailadres!
 - Benieuwd naar het volgende artikel in de **serie 'Denkend aan vroeger...'**? Maandag 5 april verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Deze keer gaat het over de alom bekende pastoor van Straelen aan het einde van de negentiende eeuw. Verderop in deze uitgave kunt u het zelf nalezen.
 - Bij deze uitgave van de digitale nieuwsbrief is ook de **thermometer van de Actie Kerkbalans per 31 maart** meegestuurd. Deze staat ook op de homepage van onze website onder de kop 'Actie Kerkbalans' te lezen.
 - Vanaf deze plek steken we als webredactie voor de elfde keer deze week **digitaal een kaarsje** op en nu voor al onze jongeren. Dat zij het in deze barre tijden nog volhouden wetende dat er weer meer mogelijk gaat worden. Maar ook dat we met elkaar goed omgaan met elke verruiming denkende aan al die mensen die in deze pandemie in ziekenhuizen zijn verdaagd. En zeker aan hen die dit coronavirus niet hebben overleefd. En voor wie steken we komende week het volgende digitale kaarsje aan? Blijf het maar volgen, of weet u een nieuwe groep of persoon? Laat het ons als webredactie maar weten.
 - Heeft u zich al **aangemeld voor de sponsoractie**? Zie ook verder het gele inlegvel bij de Augustinus of het bericht op de site.
 - Gaan we de geplande **€ 3.000,-** ophalen bij deze sponsoractie?



Een paasgroet uit ons parochiehart voor...

U heeft vast en zeker in de lokale media, op deze website en ook mogelijk in een uitgave van de digitale nieuwsbrief het berichtje over de palmpaasactie van de evenementencommissie gelezen en wat foto's bekeken? Dat was allemaal onder de titel 'Palmpasen komt de brievenbus in'. In de rubriek 'Fotogalerij' op deze website vindt u dan ook vele foto's van het samenstellen van deze paasattentie in brievenbusformaat, zo ook het uitreiken van vijftig bossen narcissen na afloop van de viering van Palmzondag aan alle kerkgangers en functionarissen. Maar de paasattentie is ook persoonlijk overhandigd, als het mogelijk was.

Leuke reacties

Er zijn op verschillende manieren hele leuke en hartverwarmende reacties op deze paasattentie verzonden direct gericht aan een lid van de evenementencommissie, of ze kwamen bij ons binnen via RKBS de Horizon of het parochiekernsecretariaat. Die reacties varieerden van 'Mooi gebaar', 'Erg blij mee', 'Zo blij met de mooie paasverrassing, dank uit het diepste van mijn hart hiervoor', 'Wat een mooie paasverrassing. Fijn om een palmtak in huis te hebben. En niet te vergeten de mooie gekleurde eieren op de kaart door Quinn uit groep 1C' tot 'Afgelopen zondag ontvingen wij van de parochie een prachtige kaart met tekening van een van de leerlingen van de Horizon. Dit stellen we zeer op prijs. Hartelijk dank!' enz. Zomaar een bloemlezing uit de ontvangen reacties.



Gelukkig hebben we de foto's nog!

Op de website in de rubriek 'Fotogalerij' is een overzicht van foto's van de leden van de bezoekersgroep en de evenementencommissie geplaatst die vanaf Palmzondag de paasattentie hebben thuisbezorgd bij vele parochianen. En bij deze fotocollage vindt u ook twee foto's van schriftelijke reacties die in de brievenbus van de Horizon lagen. Mooi om te zien dat deze gezamenlijke actie van de evenementencommissie met de werkgroep kinderwoorddienst, kinderen en teamleden van De Horizon en de bezoekersgroep in het kader van het 175-jarig parochiejubileum zo in de (paas)smaak is gevallen.

Doet u en doe jij mee met de sponsoractie zaterdagmiddag 17 april?

De volgende jubileumactie is de sponsoractie (zie het tweede bericht hieronder op deze website) waar we als commissie mikken op een bedrag van € 3.000,- naast de bijdragen van fondsen en sponsoren om het jubileumcadeau van comfortabeler kerkbankbekleding te kunnen realiseren. Het 'hoe, wat en waarom?' kunt u hier lezen en het belangrijkste is dat aanmelden kan t/m zaterdag 10 april a.s.

De evenementencommissie,
Hetty Mens (voorzitter),
Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk,
Richard Hulmer,
Gerard Bol.



Het ruwhouten kruis gebloemd... Keukenhof dicht... kerk open!

Voor de vieringen van Stille Zaterdag en Pasen is het ruwhouten kruis, dat in de viering van Goede Vrijdag werd binnengedragen begeleid door omfloerst tromgeroffel, deze zaterdagmorgen 3 april aangekleed met bloemen. Waar jarenlang Wil van Rijn het kruis aankleedde (zie foto) werd dit werk nu overgenomen door de aanstormende jonge garde, Nel Hesselberth en Helma Boskamp (beiden ook koorlid van Vocalis). Deze ochtend gingen ze al om 7.00 uur aan de slag nadat vrijdagavond na de viering van Goede Vrijdag eerst al het plastic en bloemenpapier was verwijderd en alle bloemen het water alvast konden proeven.

Mag ik van jou van de bloemen?

Het is elk jaar spannend bij het opmaken van het kruis of er wel voldoende bloemen zijn.



Moet er iets worden bijgekocht of niet? En hoe verloopt het voorjaar qua temperatuur? Zijn er voldoende gele narcissen of niet? Het is elk jaar dus weer afwachten, want de natuur laat zich natuurlijk niet leiden, gelukkig. De bloemen waar Nel en Helma het mee moesten doen waren meegenomen door de kerkgangers bij de Kinderkruisweg en de viering van Goede Vrijdag later op de dag. Maar ook bij de openstelling van onze kerk na deze vieringen kwamen parochianen bloemen brengen. En dat het resultaat er naar is, Nel en Helma waren rond 12.00 uur klaar met het opmaken van het kruis, blijkt wel uit deze fotoserie van Anneke Noordermeer.

'Golgotha jij kleine heuvel'

Piet van Midden en Gerard van Amstel hebben ooit een schitterende Nederlandstalige 'Matteus Passie' gemaakt welke ook door Vocalis enige jaren geleden in onze kerk is uitgevoerd. Een

aantal liederen van deze 'Matteus Passie' werd bij de viering van Goede Vrijdag ook gezongen door het Vocalis-kwartet (Willy Bakker, Joke Jongeneel, Agnes Bol en Ron Noordermeer). Onderstaand lied, passend bij dit artikel, werd ook door genoemd kwartet in deze viering vertolkt.

Golgota, jij kleine heuvel,
jij vraagt wie men daar belaagt?
Jij draagt wie is God geklaagd.
Wijn met gal, een bitt're dood,
en zijn mantel wordt verloot.
Men kan lezen wie ze doden:
Jezus, koning van de joden.

Golgota, jij kleine heuvel,
drie man tors je op je rug,
twee zijn om hun roof berucht.
Maar die ene middenin,
weet jij wat die ooit beging?

Kun jij dragen wie ze doden:
Jezus, koning van de joden.

Golgota, jij kleine heuvel,
mensen gaan hier gauw langs zij,
vloeken, schelden in 't voorbij:
Hoe snel bouw je aan Gods huis?
Trek je zelf eens van dit kruis,
als je kunt, jij zoon der goden,
kom dan, koning van de joden!

Golgota, jij kleine heuvel,
wordt een bergtop in de tijd
door wie op jouw schouders lijdt.
Luister mee: een laatste klacht,
in het duister van de nacht
sterft die mens zijn duizend doden,
Jezus, koning van de joden.



(Tekst: Piet van Midden / Componist: Gerard van Amstel)

Met dit artikel en natuurlijk vooral met deze foto's wil ik alle parochianen in de gelegenheid stellen om het schitterende aangebloemde kruis te zien nu we nog steeds maar dertig kerkgangers tegelijk in de viering mogen toelaten. En een laatste persoonlijke paastip van mijn kant: „Ziet u / jij Helma en / of Nel, laat u ze maar weten wat u van het opgemaakte ruwhouten kruis vindt!”

Gerard Bol

Denkend aan vroeger van Straelen, een markante pastoor

De jaren dat pastoor van Straelen leiding heeft gegeven aan onze parochie van 1874 tot aan zijn afscheid in 1901 mogen we gerust een tijdperk noemen. Hij is beschreven als een levenslustige en vooral legendarische man. Vol geestdrift leidde hij de parochie in de veranderende wereld, en met resultaat. Er waren in 1875 zelfs 260 nieuwe communicanten (!) en zijn preken werden bezocht door 225 parochianen. Ook hield hij een negendaagse godsdienstoefening en haalde hier maar liefst f 44,- mee op. Zo kwamen er meer sieraden in de kerk en ook de rouwversiering werd vernieuwd. Van Straelen, een markante persoonlijkheid waar we twee afleveringen aan besteden.



De wereld van toen in het kort

In 1870 brak de Frans-Duitse oorlog uit en onder het bewind van de kerkvervolger keizer Wilhelm waren de katholieken niet erg geliefd. Ook bisschoppen werden gevangen gezet en één van hen, de bisschop van Paderborn Z. H. Exc. Conradus Martin, kwam na zijn internering op bezoek in onze parochie. Wel moest de wereldkerk afscheid nemen van paus Pius IX in 1878. De pastoor droeg een pontificale hoogmis op ter gelegenheid van het overlijden van deze paus. Maar er was al gauw in hetzelfde jaar nog witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Ter gelegenheid van de kroning van de nieuwe paus, Leo XIII (1878 tot 1903) werd er een aantal feestelijke missen opgedragen. Dit alles om de

band tussen kerk en parochianen sterker te maken en te laten weten dat de parochie in Katwijk aan den Rijn niet op zichzelf stond.

Een schuldenvrije parochie

In 1882 kon pastoor van Straelen de parochianen melden dat de kerk schuldenvrij was, hoewel er altijd geld nodig was voor het onderhoud van het gebouw. Ook werd een communiebank geschonken door de paters jezùieten. De pastoor was een kunstliefhebber



en hij was een goede vriend van Jan Toorop, de schilder. Er bestaat een foto, eigenlijk twee, van de pastoor gekleed in zijn soutane* in de tuin van de pastorie, en op dezelfde stoel een foto van Jan Toorop. Volgens overleveringen heeft van Straelen de schilder bekeerd tot het katholieke geloof. Heel bekend van Toorop zijn de religieuze afbeeldingen en schilderijen.

Een zilveren priesterjubileum

Toen was het 1884, de pastoor vierde zijn 25-jarig priesterjubileum. Dit werd groots gevierd. Na de hoogmis werd het jubileumgeschenk aangeboden. Dat was niet niks. Het waren de beelden van de heiligen Maria en Joseph. Deze staan nu ook nog in onze huidige kerk. In zijn preken liet hij ook duidelijk veel blijken van zijn dankbaarheid en de hartelijkheid van de parochianen. In 1888 werd het zangkoor vernieuwd en werden de gezangen van Pustet verplicht gesteld. Pustet was een muziekkuitgeverij die van het Vaticaan het recht

had gekregen de Gregoriaanse gezangen uit te geven. Tot zover het eerste deel van een prachtig tijdperk van pastoor van Straelen. De volgende aflevering van deze serie 'Denkend aan vroeger...' pakken we weer op in het jaar 1884 en stevenen we af op 1899, ook een feestjaar.

Vraag van de week

Een soutane* was in die tijd en later ook nog, het gewone dagelijkse tenue van de geestelijkheid, overal herkenbaar. Daarom werden ze ook wel heel gemeen 'zwartjurken' genoemd. Nu de vraag: „Hoeveel knopen zaten er aan de soutane en had het aantal een bepaalde betekenis?” De volgende aflevering volgt het antwoord op deze vraag.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger... schrijft u mee?

Op tweede paasdag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 5 april, verscheen dit historische verhaal in de serie 'Denkend aan vroeger...' van de hand van Richard Hulmer zelf. Deze keer was het de eerste aflevering van een tweeluik over de markante pastoor van Straelen. Maandag 12 april volgt deel twee op deze site. Hulmer zal met deze aflevering van 'Denkend aan vroeger' en later ook nog met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren

zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto's variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet!



Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 19 april al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als 'leverancier' later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.

De heilige van de dag Casilda van Toledo (ook van Burgos)



Zij was waarschijnlijk van Moorse afkomst, volgens zeggen was haar vader zelfs emir. In haar jeugd zou ze al christengevangenen hebben opgezocht en verzorgd. Ze bekeerde zich tot het christendom doordat ze van een bloederziekte genezen werd. Sindsdien leidde zij het leven van een kluisenares in Briviesca vlakbij Burgos.

Ze had bijzondere aandacht voor christenen die onder het moslimbewind gevangen zaten. Volgens sommige bronnen stierf zij rond 1007, anderen zeggen rond 1050.

De Spaanse schilder Zurburan heeft een beroemde afbeelding van haar gemaakt, waar zij op staat als rijk geklede vrouw. Die kleding symboliseert haar geestelijk leven.

Patronaten

Ze is patrones van de Spaanse steden Toledo en Burgos; daarnaast wordt haar voorspraak ingeroepen tegen bloederziekte, ongeluk en onvruchtbaarheid in het huwelijk.

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
www.ioannesdedoper.nl

KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278

www.parochie-augustinus.nl