

Digitale nieuwsbrief

19 februari 2021

Nr. 395

Beste lezers,

Met de viering van Aswoensdag zijn we met elkaar de veertigdagentijd ingegaan, een tijd waarin we ons bezinnen op het feest van Pasen wat komen gaat en wat zaterdag 3 en zondag 4 april gevierd gaat worden in alle kerken. Maar dan hebben we het natuurlijk ook over de viering van Palmzondag en Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Wat zou dat, los van het aantal van de nu maximale dertig kerkgangers betekenen voor de drie koren die we hebben. Want waar wij nog steeds met één cantor een viering muzikaal ondersteunen zien en horen we bij vieringen elders in het bisdom Rotterdam zelfs koorgroepjes van vijf personen of meer zingen. En bij de televisie gezinsviering afgelopen zondag vanuit



Amstelland zong er zelfs een jeugdkoor met dertien kinderen / jongeren. Het zou al een feest zijn als we zo'n stap, muzikaal gezien en qua beleving in de viering zouden kunnen maken. Ik steek er alvast een kaarsje voor op voor een goede afloop in deze.

Helaas waren er geen inzendingen van carnavalsfoto's, daarom deze uit de oude doos met pastoor Chiel Schiebroek op bezoek bij 'T J.O.K. bij een carnavaleske bijeenkomst. Als u wat ouder bent heeft u vast wel een vastentrommeltje vroeger

gehad als kind. Welke herinneringen en verhalen komen er bij naar boven? Heeft u er nog een foto van? Wat zat er bij u in het trommeltje? Wat vertelden uw ouders hierover? En hoe was het toen u de inhoud mocht nuttigen? We zijn benieuwd naar uw jeugdherinneringen en die willen in deze vastenperiode graag delen met alle lezers. Doet u mee? Stuur uw reactie maar naar onderstaand redactieadres. Dan kunnen we in de veertigdagentijd vast en zeker mooie traditionele jeugdherinneringen delen.

Berichten uit deze digitale nieuwsbrief kunt u ook langer lezen op onze website www.joannesdedoper.nl (soms even naar beneden scrollen) zoals de zevende aflevering van de serie 'Denkend aan vroeger...' en de update 72 over de livestream zondag uit ons eigen Katwijk. En heeft u verder iets te melden of te vragen, laat het ons maar weten met een e-mail naar joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de pastorie. We wensen u veel leesplezier en een inspirerende en bezinnende veertigdagentijd toe.

De webredactie

Vieringen in onze parochiekern van 20 t/m 26 februari

Zaterdagavond	:	19.00 uur	Geen viering.
Zondagochtend	:	9.30 uur	Eucharistieviering van de eerste zondag van de veertigdagentijd met cantor, organist en kapelaan Plavčić met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is verplicht) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website. Er is ook kinderwoorddienst. De link van de livestream voor de hele parochie is: https://youtu.be/F6O-CICRLuk . Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Zondagavond	:	18.00 uur	Rozenkrans en aansluitend om 18.30 uur de aanbidding tot 19.30 met kapelaan Plavčić (tijd is aangepast door de avondklok).
Woensdagochtend	:	9.00 uur	Eucharistieviering met kapelaan Plavcic met maximaal dertig kerkgangers in de kerk (u hoeft niet te reserveren) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website.

Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!

Al met ingang van 1 september is ons kerkgebouw doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt dan de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en kunt ook een kaarsje aansteken en daarmee ook betalen via de Givt-app.

Zeker in deze veertigdagentijd is het aansteken van een kaarsje voor iemand of iets op deze doordeweekse momenten zo ook na de weekendvieringen een mooi moment. Maar ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen in deze vastenperiode.

Natuurlijk staan er ook op deze dagen nog, omdat het zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd.

Wij vragen u wel met klem om goed rekening te blijven houden met de voorgeschreven afstand van anderhalve meter tot de andere kerkbezoekers en zeker ook de aanwijzingen op het bord voor het betreden van de kerk zo ook de looplijnen in de kerk op te volgen.

De webredactie

Update 72: Livestream viering zondag 21 februari vanuit Katwijk

U kunt de livestream viering van zondag 21 februari op de eerste zondag van de veertigdagentijd voor alle parochianen van de parochie H. Augustinus vanuit onze parochiekern van de H. Joannes de Doper



om 9.30 uur volgen. Dat kan thuis via de website met 'Live uitzending', maar ook via deze link: <https://youtu.be/F6O-CICRLuk>.

Voorganger in deze eucharistieviering is kapelaan Plavčić en er is gelukkig ook weer een kinderwoorddienst. De muzikale begeleiding komt van een cantor-organist.

De collecte is bestemd voor...

De 'gewone' collecte is bestemd voor de 'gewone' kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dit weekend de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Meer dan van harte aanbevolen!



Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

De webredactie (komt ook op onze website te staan)

Mededelingen van 21 februari

Zoals u gelezen heeft in het parochieblad Augustinus, kunt u achter in de kerk een boekje van de hand van de pastoor vinden voor de Veertigdagentijd om mee te nemen.

Achterin de kerk ligt de intekenlijst voor huispaaskaars.

De Vastenactie.

Dit jaar hebben we met de gehele parochie Augustinus en eigen doel namelijk het bouwen van onderkomens voor artsen en verplegend personeel voor het Pirimiti hospitaal in Zomba, Malawi. Achter in de kerk zal de bekende olifant weer klaar staan om uw gaven te ontvangen. Ook kunt u digitaal doneren via de site van de Vastenactie of via de QR-code op de poster. U doet toch ook mee om dit project te laten slagen?

Overleden

Er zijn in de afgelopen week geen overleden parochianen gemeld.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 19 t/m 28 februari

In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden:

Dag	Tijd	Werkgroep	Locatie
Elke maandag	9.00 uur	Quiltgroep	Pastorie

In het kort

- Bij deze uitgave komt u een brief van paus Franciscus tegen. In zijn boodschap voor de veertigdagentijd schrijft hij over geloof, hoop en liefde in deze periode van vasten, gebed en aalmoezen. Met deze onderstaande link kunt u de brief met foto's ook bekijken op de zeer informatieve website van het bisdom Rotterdam:
<https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/paus-franciscus-veertigdagentijd-om-geloof-hoop-en-liefde-te-hernieuwen>.
- Nu de **avondklok** nog aanhoudt tot woensdag 3 maart, waarom die ander even niet dagelijks een keer bellen, een kaartje of appje sturen nu we maar één gast per dag mogen ontvangen? Dan zijn we zeker in Zijn voetsporen diaconaal met elkaar op de goede weg.
- Dank aan de leden van de **beamerwerkgroep** die naast de presentatie bij alle weekendvieringen, waar ook 'geschoven' moet worden, nu ook op Aswoensdag en 21 en 28 februari het camerawerk verzorgen voor de livestream van de gehele parochie.
- Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het **inlegvel met teksten** voor de viering van zondag 21 februari (om zelf uit te printen).
- Gaat u nog uw herinneringen in woord en beeld delen met de mede-parochianen? Dat kan voor de **rubriek 'Denkend aan vroeger...'** van de evenementencommissie.



- Kijk maar onderaan aflevering zeven in deze uitgave hoe u materiaal kan aanleveren bij Richard Hulmer van deze commissie. Meer dan van harte aanbevolen.
- Op de website vindt u bij het artikel van Aswoensdag ook nog de link naar de **gebedskaart** die het bisdom Roermond heeft uitgegeven. Een mooie bezinnende tekst aan het begin van de veertigdagentijd (foto: Astrid

van der Valk).

- Benieuwd naar het zevende artikel in de **serie 'Denkend aan vroeger...'**? Maandag 15 februari verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer een aflevering die we de vrijdag erop in deze digitale nieuwsbrief opnemen dus... bij deze!
- Wie gebruikt er thuis nog een **vastentrommeltje**?
- Heeft u nieuws, vragen vanuit uw werkgroep of als mede-parochiaan of een leuk feitje / foto om in deze **rubriek 'In het kort'** te delen? Stuur het maar door naar het bekende e-mailadres!
- Voor de **bekleding van de kerkbanken** met de naam 'Project dat perfect zit!' zijn diverse fondsen zijn aangeschreven en het is goed om te melden dat ook de wijkraad Rijnsburg het mooie bedrag van € 500,- ter beschikking heeft gesteld. En dat er nog maar andere fondsen zullen volgen.
- Vanaf deze plek steken we als webredactie voor de vierde keer deze week **digitaal een kaarsje** op en nu voor al die onderwijsgevenden in onze parochiekern. Voor het feit dat ze voortdurend moeten schakelen, te maken hebben met kinderen die onze toekomst



vormen die gevormd moeten worden zo ook met de zorgvragen van hun ouders. Respect voor jullie allen en hou elkaar overeind! En voor wie steken we komende week het vijfde digitale kaarsje aan? Blijf het maar volgen, of weet u een nieuwe groep of persoon? Laat het ons als webredactie maar weten.

- Ook zo onwijs benieuwd naar het **toegezegde bedrag van de Actie Kerkbalans 2021**? We wachten het gespannen af, zo ook of er nog meer mede-parochianen volgende jaar met deze jaarlijkse actie ook de digitale snelweg op gaan.
- We zijn benieuwd naar uw verhalen en mogelijk ook foto's van vroeger van uw **vastentrommeltje**. Wilt u het delen met de lezers? Stuur het maar in naar het bekende e-mailadres van de webredactie.
- Palmzondag 28 maart organiseert de evenementencommissie i.s.m. bestaande werkgroepen als die van de kinderwoorddienst, de gezinssmis, de coördinator gemeenschapsofbouw Marloes Jongeneel, RKBS de Horizon en vele parochianen een extra invulling van het **gebruik van Palmpasen met palmpaasstokken en paasmanden** voor parochianen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar de vensters naar de buitenwereld gaan breed open deze dag en er komen veel meer bestemmingen in beeld. Hoe en wat hoopt deze commissie na de landelijke persconferentie van dinsdagavond 2 maart te kunnen kortsluiten. Woensdagavond 3 maart komt men daarom digitaal bijeen om verdere afspraken te kunnen maken.
- Hou **zaterdag 17 april** ook goed in de gaten, de dag dat deze commissie ook de sponsoractie (in vele vormen) voor het 'Project dat perfect zit!' (actie voor de kerkbankbekleding) organiseert.



gemeenschapsofbouw Marloes Jongeneel, RKBS de Horizon en vele parochianen een extra invulling van het **gebruik van Palmpasen met palmpaasstokken en paasmanden** voor parochianen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar de vensters naar de buitenwereld gaan breed open deze dag en er komen veel meer bestemmingen in beeld. Hoe en wat hoopt deze commissie na de landelijke persconferentie van dinsdagavond 2 maart te kunnen kortsluiten. Woensdagavond 3 maart komt men daarom

digitaal bijeen om verdere afspraken te kunnen maken.

- Hou **zaterdag 17 april** ook goed in de gaten, de dag dat deze commissie ook de sponsoractie (in vele vormen) voor het 'Project dat perfect zit!' (actie voor de kerkbankbekleding) organiseert.



Denkend aan vroeger, de aanhouder wint... eindelijk!

De tijden in het toenmalige Nederland veranderden snel. Koning Lodewijk Napoleon werd door zijn broer de keizer afgezet en hij nam zelf het bestuur van dit Franse gewest over. Maar dat was niet voor lang. Want ondertussen had Willem I zich in 1813 al uitgeroepen tot soeverein vorst, en hij verzette zich tegen Napoleon, die uiteindelijk in de slag bij Waterloo verslagen werd door verscheidene tegenstanders. Willem I had hierbij een behoorlijk aandeel en raakte zelfs gewond tijdens deze gevechten. Wat zouden de inwoners van ons Rijnndorp hiervan hebben meegekregen?

Zij hoorden in ieder geval dat op 21 september 1815 Koning Willem I werd ingehuldigd in Brussel als koning der beide Nederlanden. Dit was het resultaat van het Weens Congres waarbij de Nederlanden dienst deden als buffer tegen Frankrijk. De overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk legden de grenzen, en nog veel meer, vast met als doel de Europese vrede te handhaven.

'Terug naar Oegstgeest', ook toen al!

Maar ondertussen ging het leven hier gewoon door. Er werd hard gewerkt, zowel in Katwijk aan Zee, waar vooral de visvangst belangrijk was, en in het



Rijndorp waar het voornamelijk boeren, landarbeiders en ambachtslieden waren. Het was een moeilijke tijd en met moeite kon men rondkomen. Een echte kerk was er nog steeds niet. Ja, wel in Oegstgeest en daar moesten de Katwijkers dan lopende naar toe. Maar de wegen waren slecht, dus over het algemeen kwam daar weinig van de kerkgang terecht. Toch hield een vaste kern katholieken vol en er werden zelfs weer plannen gesmeed voor één eigen parochiekerk voor Katwijk, Valkenburg en Rijsburg.

Met dank aan leraar Robbe... kerk in zicht!

Mgr. Wijckerslooth bisschop van het Curium, stichtte in 1831 een zogenaamde 'normaalschool' die later door de paters jezuiten in 1842 werd overgenomen en verder bekend werd als 'Het Heerenschool'. Dat was op de plek waar vroeger het 'Huis te Katwijk' stond. Deze school nam een zeer uitzonderlijke plaats in het Katwijkse leven in. Maar vooral een geestdriftige leraar, de heer L. Robbe, hield zich bezig met het realiseren van een eigen parochie met natuurlijk ook een eigen parochiekerk. Dit alles deed hij met toestemming van de toenmalige kerkelijke overheid, pastoor Quant van Oegstgeest en de aartspreester van Holland. En zo kon het dan eindelijk gebeuren, mede door de liberalisering van Nederland, dat er een katholiek kerkje mocht worden gebouwd in Katwijk aan den Rijn. De plannen waren er al, ook waar de kerk zou moeten komen.



Wat denken jullie, waar? Zo komen we aan in het jaar 1846, een zeer belangrijk jaar in de geschiedenis van onze nu 175-jarige parochie van de H. Joannes de Doper. Over de bouw van de kerk in de Grootte Steeg in 1846 heb ik al eerder geschreven, zo ook al een klein beetje over de inrichting. Maar waren er wel pastores beschikbaar dan, of waren het echt nog andere tijden dan nu anno 2021? Volgende week ga ik jullie als lezers geruststellen.

R. Hulmer

Denkend aan vroeger... schrijft u mee?

Op deze zevende maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H. Joannes de Doper, 15 februari, verscheen het bovenstaande verhaal in de historische serie 'Denkend aan vroeger...' van de hand van Richard Hulmer zelf. Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op deze website, de vrijdag erna doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief, zal hij met zijn nieuwste geschiedkundige verhaal de ontwikkelingen in Katwijk op lokaal katholiek niveau laten beleven en zo ook beter laten begrijpen.



Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto's. Gewoon doen en met elkaar kunnen we de geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 1 maart al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol (ook al op de website verschenen)

De heilige van de dag Filothea Venizelou (ook van Athene)

Filothea werd in 1522 geboren als enig kind van de rijke familie Venizelou in Athene. Het liefste was zij in een klooster gegaan. Maar omdat zij wist dat ze daarmee haar ouders groot verdriet zou doen, volgde zij hun wens, en huwde met de man, die zij voor haar op het oog hadden. Het werd geen gelukkig huwelijk. Maar reeds na drie jaar stierf haar man. Nu was zij vrij om alsnog haar oorspronkelijke verlangen te volgen en kloosterling te worden.



De kloostergemeenschap die zij stichtte, trok vele meisjes en vrouwen uit de christenmilieus. Naast het gebed en de geestelijke oefeningen besteedden Filothea en haar zusters ook veel zorg aan armen en verdrukten. Dat maakte, dat zij tot in de wijde omgeving bekend raakten.

Omdat in die tijd de Turken de baas waren in Griekenland, hadden zij vele christen-slavinnen, die niet zelden - wanneer dat zo uitkwam - door hun meesters ongenadig werden afgeranseld. Aangetrokken door de geruchten over de menslievendheid van Moeder Filothea en haar zusters vonden meerderen van die meisjes en vrouwen de moed om aan hun hardvochtige meester te ontsnappen en hun toevlucht te nemen tot Filothea. Zij wist ze dan onder te brengen op allerlei schuilplaatsen. Dit kon natuurlijk niet goed blijven gaan. Filothea werd gearresteerd en verhoord. Maar voor haar rechters verklaarde zij, dat zij liever de marteldood zou ondergaan dan de schuilplaats van

haar meisjes te verraden.

Toch ontkwam Filothea aan haar beulen. Terwijl haar zaak diende voor het gerecht, brachten enkele rijke christen-families voldoende geld bij elkaar om de eigenaars van de slavinnen schadeloos te stellen en Filothea af te kopen. Zo kon zij dus naar haar klooster terugkeren.

Maar de Turken wilden wraak voor de vernedering die hun door de christenvrouw was aangedaan. Toen de zusters eens hun gebeden zongen in de kloosterkerk, deden ze er een inval, en ranselden Filothea zo ongenadig af, dat zij enige tijd later aan haar verwondingen bezweek. Op dat moment was zij 67 jaar oud.

Patronaten

Zij is een van de beschermheiligen van Athene. Elk jaar worden op haar feest tijdens de kerkelijke plechtigheden haar relieken rondgedragen door een lid van de familie Venizelou.

'Uit de oude carnavalsdoos'



Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
www.joannesdedoper.nl
KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.parochie-augustinus.nl