

## Digitale nieuwsbrief

8 januari 2021

Nr. 389

Beste lezers,

'Waar je voor staat, moet je ook waar maken', is een bekend Nederlands gezegde. En dat werd deze woensdag jl. zeker niet bewezen rondom en in het Capitool in Washington. Want hoe durf je nog als land de vinger te wijzen naar andere landen, naar organisaties en het daarbij hebbende over democratische grondbeginselen en de grondwet? Laten we hopen dat daar mensen ook weer het vertrouwen in de leiders, maar vooral ook in elkaar, zullen vinden. En dat kan alleen maar door niet alleen over vertrouwen te spreken, maar ook door het uit te stralen, de ander daadwerkelijk het vertrouwen en de ruimte te geven maar vooral door de mouwen letterlijk en figuurlijk op te stropen om met elkaar dat o zo belangrijke woordje 'vertrouwen' handen en voeten te geven.



Dat geldt zeker ook onze eigen Nederlandse samenleving, in deze tijd goed gevuld met het meest uitgesproken zelfstandig naamwoord... 'vaccinatie'. Maar we komen deze uitdaging, en niet alleen voor 2021, ook tegen in onze eigen Katwijkse parochiekern. We beschikken met elkaar als parochianen over zoveel, de meest uiteenlopende, talenten. Laten die nog veel beter en meer worden ingezet door ook daadwerkelijk nog

meer de ruimte te krijgen. We gaan ervoor met elkaar! Daarom ook het thema dat de evenementencommissie bij het 175-jarig parochiejubileum heeft gehandhaafd van 1996: 'Vol vertrouwen de toekomst tegemoet!'. Waar we met oudejaarsavond geen vuurwerk mochten benutten, kunnen we in dit verse jaar 2021 met elkaar als 'levende stenen' voor positief vuurwerk zorgen. Doet u en doe jij mee? En dat kan op de meest uiteenlopende manieren, er is van alles over te lezen in deze digitale nieuwsbrief en op de website. Belangrijk nieuws plaatsen we ook door naar de website [www.joannesdedoper.nl](http://www.joannesdedoper.nl) zeker nu met de ontvangen Meerburgprijs van € 1.000,-, de eerste aflevering van 'Denkend aan vroeger...', een eerste update van de evenementencommissie en straks natuurlijk ook weer update 66 over de livestream komende zondag en de update van de thermometer Actie Kerkbalans per 31 december.

Wilt u iets laten weten, stuur het dan maar naar [joannesdedoper.katwijk@casema.nl](mailto:joannesdedoper.katwijk@casema.nl) of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de pastorie. We wensen u een creatief, verbindend, initiatiefrijk en boven alles gezond 2021 toe.

De webredactie

## Vieringen in onze parochiekern van 9 t/m 15 januari

|                 |   |           |  |
|-----------------|---|-----------|--|
| Zaterdagavond   | : | 19.00 uur | Taizéviering van woord en gebed met gebedsleider Noordermeer met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is verplicht) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website.<br>Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.                          |
| Zondagochtend   | : | 9.30 uur  | Eucharistieviering met cantor en pastoor Franken op het feest van de doop van de Heer met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is verplicht) en ook te volgen via 'Live uitzending' op de website.<br>Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren. |
| Zondagavond     | : | 19.00 uur | Rozenkrans en aanbidding tot 20.30 komt te vervallen door de afwezigheid van kapelaan Plavčić.   |
| Woensdagochtend | : | 9.00 uur  | Eucharistieviering met kapelaan Plavčić komt te vervallen.   |

## Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!



Al met ingang van 1 september is ons kerkgebouw doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt dan de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en kunt ook een kaarsje aansteken en daarmee ook betalen via de Givt-app. Zeker in deze donkere dagen van het nieuwe jaar is het aansteken van een kaarsje voor iemand of iets op deze doordeweekse momenten zo ook na de weekendvieringen een mooi moment.

Natuurlijk staan er ook op deze dagen nog, omdat het zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze donkere dagen.

Wij vragen u wel met klem om bij deze tweede Corona-golf extra goed rekening te houden met de voorgeschreven afstand van anderhalve meter tot de andere kerkbezoekers en zeker ook de aanwijzingen op het bord voor het betreden van de kerk zo ook de looplijnen in de kerk op te volgen.

De webredactie

## Update 66: Livestream viering zondag 10 januari

U kunt de livestream viering van zondag 10 januari op het feest van de doop van de Heer voor alle parochianen van de parochie H. Augustinus vanuit de parochiekern van de H. Willibrord uit Oegstgeest om 11.00 uur volgen.

Dat kan thuis via deze link: <https://youtu.be/xUWsiZVuDyA>.



Voorganger in deze eucharistieviering is pastoor Franken en hij wordt bijgestaan door diaken Winnubst. De muzikale begeleiding is in handen van een aantal zangers van het gemengd koor en er is een kinderwoorddienst.

### **De collectes zijn bestemd voor...**

De 'gewone' collecte is op alle dagen bestemd voor de 'gewone' kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Benieuwd wat dit weekend de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk. U kunt zich dus ook bij al deze vieringen, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Meer dan van harte aanbevolen!



### **Hoe doet u mee met de Givt-app?**

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

De webredactie (het bericht staat deze dagen ook op onze website)

## **Mededelingen van 9 en 10 januari**

### **MEDEDELINGEN VANUIT HET PASTORAAL TEAM**

Komende week zijn alle vieringen waarin kapelaan Boris zou voorgaan, wegens ziekte afgelast.

U kunt zich nog aanmelden voor de Alpha cursus, die op woensdag 13 januari online van start gaat met een introductiebijeenkomst.

Wanneer u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt via [alpha.jozefkerk@hotmail.com](mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com), krijgt u tijdig de link toegestuurd naar de Zoom-bijeenkomst.

Lees voor meer informatie het artikel op pagina 9 van de laatste Augustinus. U bent van harte welkom.

### **Overleden**

Er zijn in deze afgelopen periode geen overleden parochianen bij het parochiekernsecretariaat gemeld.

### **Vergaderingen en bijeenkomsten van 8 t/m 31 januari**

In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden:

| <b>Dag</b>   | <b>Tijd</b> | <b>Werkgroep</b> | <b>Locatie</b> |
|--------------|-------------|------------------|----------------|
| Elke maandag | 9.00 uur    | Quiltgroep       | Pastorie       |

|     |        |           |                      |           |
|-----|--------|-----------|----------------------|-----------|
| Ma. | 11 jan | 13.00 uur | werkgroep kerkbalans | pastorie  |
| Di. | 12 jan | 13.00 uur | werkgroep kerkbalans | pastorie  |
| Wo. | 13 jan | 13.00 uur | werkgroep kerkbalans | pastorie  |
| Wo. | 13 jan | 20.00 uur | pastoraatgroep       | via teams |
| Di. | 26 jan | 13.15 uur | bezoekersgroep       | pastorie  |

### In het kort

- Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het **inlegvel met teksten** voor de vieringen van zaterdag 9 en zondag 10 januari (om zelf uit te printen).
- Gaat u nog uw herinneringen in woord en beeld delen met de mede-parochianen? Dat kan voor de **rubriek 'Denkend aan vroeger...'** van de evenementencommissie. Kijk maar op de website hoe u materiaal kan aanleveren bij Richard Hulmer van deze commissie. Meer dan van harte aanbevolen.
- Bent u ook benieuwd wat de stand van de thermometer van de Actie Kerkbalans was op 31 december jl.? Kijk maar in de bijlage en lees hieronder verder. Deze wordt ook komende zondag in de beamerpresentatie meegenomen. En op de homepage staat onder het kopje 'Actie Kerkbalans' deze update van de maandelijkse thermometer ook afgebeeld. Ik kan u alvast verklappen dat het iets is om trots op te wezen. Dan heeft onderstaande foto van november 2019 (fotograaf Peter van Mulken) als aankondiging van deze actie van 2020 zeker een positief



vervolg gekregen.

- Helaas heeft er niemand gereageerd op onze vraag om een **foto en / of een nieuwjaarswens**. Jammer dat we op deze wijze, nu er geen fysieke

nieuwjaarsreceptie mogelijk is, elkaar niet het beste kunnen toewensen in woord en beeld. Of zou Leen de Best, de voorzitter van de beheercommissie, ons nog een link doorsturen met zijn opgenomen nieuwjaarstoespraak? We wachten het gespannen af.

- Woensdag 6 januari hebben de kerkgangers bij de viering van zondag 27 december een mail ontvangen van Marten van der Meer, vicevoorzitter parochiebestuur, met de strekking dat de voorganger in die viering die corona-achtige verschijnselen heeft en voorlopig in quarantaine blijft. Diaken Brink communiceerde in een appgroep dat '**kapelaan Boris** voorspoedig herstelt, maar voor zijn verdere herstel worden ook in de komende week zijn activiteiten geannuleerd.' Vandaar die vermelding bij de vieringen in deze digitale nieuwsbrief.
- Van Astrid van der Valk, coördinator bij de garde, kwam deze melding over de Givt-app en de belasting: „In de Givt-app is het jaaroverzicht van alle giften voor iedereen beschikbaar. Omdat er bedragen gestorneerd kunnen worden tot na acht weken is het beste om dit overzicht pas eind februari aan te vragen voor de belastingaangifte 2020.' Welke stappen u moet maken om dat overzicht aan te vragen, publiceren we dan ook in de uitgave van de digitale nieuwsbrief van 26 februari.
- Waarom moest u naar de uitreiking van de **Meerburgprijzen** kijken afgelopen maandagavond 4 januari vanaf 19.30 uur RTV Katwijk? Lees hieronder het feestelijke verhaal over het ontvangen bedrag. En op de website kunt u het korte filmpje ook nog bekijken.
- Benieuwd naar het eerste artikel in de **serie 'Denkend aan vroeger...'**? Maandag 4 januari verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer een aflevering die we de vrijdag erop in deze digitale nieuwsbrief opnemen dus... bij deze!
- Heeft u nieuws, vragen vanuit uw werkgroep of als mede-parochiaan of een leuk feitje / foto om in deze **rubriek 'In het kort'** te delen? Stuur het maar door naar het bekende e-mailadres!

## Onze parochiekern ontvangt Meerburgprijs voor renovatie glas-in-loodramen

Peter Noordermeer, lid van de beheercommissie vanuit de technische commissie en dus medeverantwoordelijk voor o.a. het onderhoud van ons kerkgebouw, mocht dinsdagochtend 29 december in de kerk een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen. Deze werd overhandigd door Marjolein Meerburg, voorzitter van de Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg, voor de renovatie van de glas-in-loodramen bij het Reilorgel. Dit werd op film vastgelegd en maandagavond 4 januari bij een live televisieprogramma van RTV Katwijk vertoond. Dus iedereen moest even zwijgen als het graf en... dat is gelukt.

## Glas-in-loodramen staan er weer gekleurd op



De drie glas-in-loodramen boven het priesterkoor werden bij het honderdjarig bestaan van de parochie in 1946 bekostigd door de parochianen. De bekende glazenier Hubertus Levigne heeft ze in 1948 voor f 1.500,- per stuk gemaakt. Ze verbeelden delen van het leven van Joannes de Doper en deze moesten al in 1999 grondig worden

schoongemaakt en gerestaureerd. De glas-in-loodramen van de zijaltaren (straatkapellen) werden in 1958 door glazenier Frans Balendong geplaatst. In datzelfde jaar werden ook aan beide zijden van de kerk gebrandschilderde glas-in-loodramen geplaatst. En in 2020 is de technische commissie met een gespecialiseerd bedrijf druk in de weer geweest met de restauratie van de raampartijen bij het Reilorgel. Wat kost deze totale renovatie? „Centjes!”, zou mijn moeder zeggen. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de gemeente Katwijk uit een speciaal potje ook subsidieert.

### Waar komt het Meerburg-geld vandaan?

De Stichting Herinneringsfonds werd in 1989 opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting, die jaarlijks prijzengeld toekent aan verdienstelijke Katwijkers. De geldprijs, variërend tussen de € 500,- en € 2.500,-, wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de Katwijkse cultuur willen versterken of zich op een bepaalde manier hebben ingezet op het gebied van cultuur, handel of industrie. Nu werden voor de 31ste keer deze Meerburgprijzen uitgereikt. met zeven prijzen van elk € 1.000,-. In het bestaan van deze prijs zijn er tot op heden ruim 160 prijzen uitgereikt met een totale waarde van ongeveer € 235.000,-.

### Wie waren de winnaars in 2021?

Dat waren dus onze eigen parochiekern, JVC De Schuit voor een geluidsinstallatie, de Harmonie Katwijk voor hun 125-jarig jubileum, Ton Hetebrij voor een gedichtenbundel over de Katwijkse straatbeelden, de bibliotheek Katwijk voor een Katwijks Nijntje-boekje, Lies van Beelen voor een boek over het havengebied en ikzelf voor historische fotopanelen op mijn tijdelijk initiatief ‘Zanderijtuinders 2.0 / Duinlandjes’ in de Duinvallei.



### Hoe werd het idee van onze aanvraag geboren?

Bij mijn aanvraag zag ik dat de Nieuwe Kerk in Katwijk in 2017 een Meerburgprijs van € 1.500,- had mogen ontvangen voor de renovatie van hun glas-in-loodramen. Daarom heb ik direct Peter Mens van de technische commissie getipt en met een snelle actie van de beheercommissie lag de voordracht voor een Meerburgprijs tijdig op het gemeentehuis met deze prijs tot resultaat. En die € 1.000,- is meer dan verdiend. Wilt u weten hoe het is

besteed? Loop maar eens naar deze ramen en laat u maar verder bijpraten door leden van de technische commissie. Zij zullen u graag alles hierover vertellen en ook dat onze kerk van oktober 1910 tot mei 1911 is gebouwd en niet in 1918.

Namens de webredactie, Gerard Bol (ook al op onze website geplaatst)



### Denkend aan vroeger...

Op deze eerste maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 4 januari, verschijnt hier het eerste verhaal in de historische serie 'Denkend aan vroeger...' van de hand van Richard Hulmer zelf. Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op deze website, de vrijdag erna doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief, zal

hij met zijn eerste persoonlijke verhaal hier de aftrap verzorgen.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto's. Zie onderstaand bericht op deze website onder het kopje 'Denkend aan vroeger...'. Gewoon doen en met elkaar kunnen we de geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien.

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van maken, naar [r.hulmer@casema.nl](mailto:r.hulmer@casema.nl) of bel hem op 071- 4025028 / 06 - 10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 11 januari op de website en vrijdag 15 januari in deze digitale nieuwsbrief geplaatst worden.

Namens de evenementencommissie,  
Gerard Bol.

### Was in Katwijk alles anders, ook in 1967?

We schrijven augustus 1967, het is zomer en we waren net verhuisd vanuit het mooie Haarlem naar Katwijk aan Zee. We hadden een flat toegewezen gekregen in een nieuwe wijk, de Hoornes. Later hoorden wij dat de echte Katwijkers die nieuwe wijk 'het Over-Jordaanse' noemden. Maar we hadden een vierkamerflat en de vrienden die ons hadden geholpen met verhuizen en inrichten waren zeer jaloers. Zo'n heerlijke flat met drie slaapkamers voor ons tweetjes, dat was in Haarlem niet mogelijk geweest. Maar in de loop van een paar jaren waren die kamers ook al bezet.

### Op zoek naar de winkels

Na het inrichten en de aankoop van een tweedehands televisie, kan je je anno 2020 toch helemaal niet meer voorstellen maar wat waren we er trots op, waren we helemaal klaar en konden wij getweeën Katwijk aan Zee gaan verkennen. Alles heerlijk dicht bij het strand en duinen en niet ver van de plaatsen Leiden en Den Haag. Dus op naar het 'echte dorp' en samen rondkijken in het centrum waar behalve ook de winkels ook de bioscoop en de restaurants waren. Het was een hele gewaarwording om op die zonnige



zondagmiddag te wandelen over de Boulevard en daar heel veel mensen te ontmoeten, die net als wij een ommetje gingen maken, ijsje etende of in een strandtent een drankje drinkende. Voor de rest waren alle winkels natuurlijk op zondag dicht met zelfs rolluiken voor verschillende etalages.

### **Kapelaan Odekerke...?**

Ik ging elke dag op de fiets naar mijn werk, het voormalige marinevliegkamp Valkenburg, en mijn vrouw Ineke verzorgde de dagelijkse boodschappen. We begonnen al snel aardig in te inburgeren. Ook hebben we ons toen aangemeld bij onze parochie, de H. Joannes de Doper in de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. Daar was van 2 oktober 1965 tot 1 november 1970 pastoor Emmelkamp werkzaam bijgestaan door kapelaan Frans Wüst van 19 augustus 1964 tot januari 1971. En Katwijk aan den Rijn was en is een heel ander deel van Katwijk. Op zondagmorgen gingen we altijd samen gezellig op de fiets naar de kerk, over de Hoorneslaan, de Julianabrug richting Zeeweg en dan zo over het fietspad naar de Kerkstraat.

### **Zingen in het Duits in de zomer van 1967**

Onderweg kwamen we dan ook altijd hele families tegen, lopende, die ook gezamenlijk op weg waren naar hun kerk en altijd netjes aangekleed, ook veel zwarte pakken, en keurige dames om te zien vanaf je fiets. En zeker ook de kinderen liepen er op hun zondags bij. Wat ons wel opviel was dat er nogal wat dames waren met een plastic tasje in hun hand terwijl ze stevig doorstapten. Wat daarin zat, kwamen we pas later echt te weten.



Bij ons kerkgebouw aangekomen was het al vrij druk en ook binnen was het al aardig vol. Er was een Latijnse mis zoals gewoonlijk, tot aan de preek. Maar in plaats van het bekende welkomstwoord 'Beminde gelovigen' hoorden we in die eerste eucharistieviering augustus 1967 de woorden 'Liebe Gäste' uit de mond van pastoor Emmelkamp rollen. Toen begrepen wij direct dat er in de kerk veel Duitse badgasten waren. We vonden het, komende uit Haarlem, best wel wat vreemd. Want ook de kerkliederen waren in de Duitse taal en die werden door hen dan ook uit

volle borst meegezongen. Wat kan het veranderen in 53 jaar! Daarom ook leuk om hier te delen met de lezers van ook deze geschiedenis. Maar later, na de zomervakantie, was dat door de teruggekeerde Duitse 'Badegäste' ook weer afgelopen maar zomer 1968 konden we natuurlijk weer Duits mee galmen. Maar ook werd later naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie, van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965, de eucharistieviering in het Nederlands gedaan.

### **Bekend maar toch 'vreemd'**

Dit alles was de eerste kennismaking met onze nieuwe woonplaats Katwijk en onze nieuwe parochie. Nu wonen we hier nog, nu in Rijnsoever, en nog steeds met veel plezier. We zijn al lang echt ingeburgerd en hebben veel contacten en zeker niet





alleen binnen onze parochie, maar ook met heel veel andere verenigingen en clubjes. Eén ding is echter nooit veranderd, voor veel geboren Katwijkers zijn we nog steeds 'vreemden'.

Richard Hulmer (ook al op onze website geplaatst)

## **Tweede nieuwsbrief over de Actie Kerkbalans 2021**

Beste medeparochianen,

Ik begin met een prachtig bericht over de Actie Kerkbalans 2020 met de fantastische eindstand van € 86.308, waaronder € 5.044,- van de extra corona-actie: 'Omzien naar elkaar, we doen het samen!' Namens onze parochiekern héél hartelijk dank voor uw ruimhartige bijdragen! Opnieuw een teken van uw warme verbondenheid met onze vitale parochiekern, en dat u meeleeft met onze kerk in coronatijd.

Voorlopig blijft corona nog wel even onder ons, maar de Actie Kerkbalans 2021 gaat zaterdag 16 januari gewoon van start. Weliswaar zonder een uurtje van elkaar fysiek ontmoeten, maar wel (om elkaar te blijven inspireren) met een digitaal luidmoment door een bekende medeparochiaan, wat te volgen is via een rechtstreekse beameruitzending op zaterdag 16 januari vanaf 12.45 uur. U kan het live volgen tot 13.05 uur, meer tijd kost het u niet. Dus twintig minuten samen digitaal verbonden zijn, moet toch kunnen leiden tot de aftrap van weer een fantastische Actie Kerkbalans?

### **Actie Kerkbalans nu ook op de digitale snelweg**

Want Actie Kerkbalans onder de aandacht brengen, blijft een must als we nog lang in ons mooie gebouw samen willen vieren. Het thema van de komende Actie Kerkbalans is niet voor niets dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen!' Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd heb, bestaat dit jaar de mogelijkheid om ook digitaal uw kerkbalansdocumenten te ontvangen en te retourneren. Voor de vele kerkbalanslopers brengt dit verlichting en beperking van contactmomenten tijdens deze lockdown. In totaal



zijn 355 personen daarvoor via de e-mail benaderd en daarvan hebben ongeveer 150 personen al aangegeven om op de digitale manier mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Van 34 personen is helaas de mail niet afgeleverd, vanwege o.a. een onbekend / fout e-mailadres. Heeft u uw e-mailadres niet eerder gemeld, dat kan altijd nog en zorgt voor een nog meer duurzame actie een volgende keer.

Het zijn toch 150 adressen minder om te bezorgen en op te halen, een mooie eerste stap op de nieuwe

weg die we inslaan om meer toekomstbestendig te worden in dit digitale tijdperk. Uiteraard blijft de papieren versie bestaan met het retour- / toezeggingsformulier waarop u ook uw e-mailadres kunt invullen, mocht u volgend jaar ook digitaal willen meedoen. Daar zouden we heel blij mee zijn. Wilt u dan wel alstublieft duidelijk schrijven, ook de lage / hoge

streepjes, punten en zo, want hier kunnen we soms geen wijs uit worden. Alvast hartelijk bedankt.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans,  
met vriendelijke groet,  
Anneke van der Valk (wordt ook op onze website geplaatst)

### **De heilige van de dag Georgius Chozebites (ook van Choseba of van Choziba)**



Hij werd in de zesde eeuw op het eiland Cyprus geboren. Van kindsbeen af wilde hij naar een klooster. Maar bij het eerste klooster waar hij zich aanmeldde werd hij afgewezen, omdat hij nog te jong was. Zo kwam hij in het Chozibaklooster in Palestina terecht. Daar leidde hij een voorbeeldig monniksleven en deed er zelfs wonderen.

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk  
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur

[www.joannesdedoper.nl](http://www.joannesdedoper.nl)

KvK-nr.: 74877356

Rek.nr. kerkbijdrage:

NL74RABO0331701960

Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278

[www.paroche-augustinus.nl](http://www.paroche-augustinus.nl)