

Digitale nieuwsbrief

3 mei 2019

Nr. 310

Beste lezers,

Daar de helft van onze webredactie van de zon geniet en heerlijk tot rust komt na een drukke periode ter voorbereiding op Pasen zal de digitale nieuwsbrief iets korter zijn dan u gewend bent. Dit weekend staan we stil bij alle gevallen waar ook ter wereld die voor Nederland gestreden hebben op welke manier dan ook, in welke tijd dan ook. We mogen hen herdenken en eer betonen zaterdag 4 mei, maar niet alleen dit jaar, maar zeker ook de komende jaren. Laten we deze traditie doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, opdat zij zich bewust zijn van wat oorlog met een land doet. Op zondag 5 mei mogen we de bevrijding vieren van 1945, maar ook de bevrijding van alle oorlogen die gestopt zijn in de afgelopen jaren. En mogen we ons bewust zijn van alle oorlogen waar ook ter wereld die nog in alle hevigheid gaande zijn, dat ook daar de vrijheid gauw mag aanbreken. Want ieder mens heeft recht op een leven in vrijheid, lichamelijke en geestelijke vrijheid. Ik wens u in deze Paastijd een vreugdevol en vredig weekend toe.

Mocht u niet op pad gaan en achter de computer zitten surfen, kijkt u dan eens op onze website voor leuke berichten en foto's : www.joannesdedoper.nl.

Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief mail het dan:

joannesdedoper.katwijk@casema.nl. Wij vinden het erg fijn om post te krijgen.

De webredactie

Vieringen in onze parochiekern van 4 mei t/m 10 mei

Zaterdagavond	:	19.00 uur	GEEN VIERING
Zondagochtend	:	9.30 uur	Eucharistieviering met Cantemus en pastoor Hagen
Dinsdagochtend	:	<u>9.00 uur</u>	meditatieve rozenkrans bidden met gebedsleider Noordermeer
Woensdagochtend	:	9.00 uur	Communieviering met diaken Winnubst in de sacristie.
Woensdagavond	:	19.00 uur	Rozenkransgebed met samenzang met diaken Winnubst
Vrijdag middag	:	16.30 uur	eucharistieviering met pastoor Hagen in de Wilbert
Vrijdagavond	:	19.00 uur	Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 4 en 5 mei

Zoals u in de Augustinus heeft kunnen lezen zal er in de maand Mei, de Mariamaand, naast de rozenkransgebedsviering met Marialiederen op de woensdagavond om 19.00 uur ook een mogelijkheid zijn om de meditatieve rozenkrans te bidden op de dinsdag.

Aanstaande dinsdag 7 mei zal dit om 9.00 uur zijn, de andere dinsdagen om 12.00 uur.

Vrijdag 10 mei is er een gezellige, hartelijke avond voor alle dames van de parochie in de kleine JOANNES. Een echte doe-avond. U kunt u aanmelden bij het secretariaat.

Volgend weekend zal er een deurcollecte zijn i.v.m. Roepingenzondag.

Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 26 april t/m 31 mei

Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het parochiesecretariaat bekend:

datum	tijd	werkgroep	plaats
10-mei	20.00 uur	vrouwenavond	kleine JOANNES
14-mei	20.00 uur	pastoraat groep	pastorie
21-mei	16.00 uur	Bijz. vieringen	pastorie
21-mei	20.00 uur	stuurgroep liturgie	pastorie
25-mei	10.00 uur	ouderenochtend	kleine JOANNES
27-mei	19.45 uur	parochiële kaartavond	kleine JOANNES

In het kort

- Denkt u aan de hartelijke avond 10 mei? Gezellig samen creatief bezig zijn.
- Meimaand = Mariamaand : rozenkrans bidden



Oorlog - Rutger Kopland

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is – maar het breekt af
zeker, het is mij verteld en verteld
maar nog
ik zie die grijze beduimelde foto
maar nog is het gras weer groener dan gras
en de bloesem weer witter dan bloesem

in die grijze tuin moet het oorlog zijn geweest
in die man, die vrouw, dat kind
in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

het is mij verteld en verteld hoe zij daar
hadden moeten verdwijnen, worden weggevoerd
in goederentreinen, nooit terugkomen

terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is – maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld
hoe vrede weerkeerde

maar nog is er geen andere foto dan deze
waarin het nog moet



Hartelijke avond vrijdag 10 mei bij ons... kom jij ook?

Vrijdagavond 10 mei kunt u alvast in de agenda noteren als u zin heeft in een avondje creativiteit en gezelligheid!



Ik heb alleen nog even uw naam nodig voor op onze lijst zodat we weten op hoeveel dames we kunnen rekenen. We starten om 20.00 uur met een lekker kopje koffie of thee met wat lekkers.

Daarna zullen we, zoals u inmiddels van ons gewend bent, lekker creatief aan de gang gaan!

Het gaat weer iets leuks worden hoor!

Laat je verrassen en kom... gezelligheid gegarandeerd!

Opgeven *nog* door een mail te sturen naar: marloes.jongeneel@xs4all.nl of een telefoontje of berichtje naar telefoonnummer 06-43725599.

De kosten voor deze avond zijn € 10,- p.p.

We hopen weer op een avond vol gezelligheid met elkaar!

Debby, Joke, Laura en Marloes

De heilige van de dag

Sasbout Vosmeer, Keulen, Duitsland; geloofsverdediger; † 1614.

Sasbout speelde een belangrijke rol in Holland tijdens de Reformatie. In onze streken is elke andere godsdienst dan het Calvinisme verboden. Zelfs godsdienst oefeningen bij iemand thuis werden zwaar bestraft. Net als voor de andere christelijke kerken betekende dat voor de katholieken, dat ze ondergronds gingen. Sinds 1580 waren alle bisschoppen uit Holland en Zeeland verdwenen. In Rome beschouwde men Holland als missiegebied.

Hij was op 13 maart 1548 in Delft geboren. Van 1564 tot 1579 studeerde hij aan de universiteit van Leuven. Intussen was hij in maart 1572 - juist vóór de val van Den Briel - in Utrecht priester gewijd. In 1583 in zijn geboortestad teruggekeerd van een pelgrimsreis naar Rome, werd hij benoemd tot Apostolisch Vicaris, vertegenwoordiger van de paus in de Hollandse Missie. Energiek ging hij aan het werk om met name in de omliggende dorpen te redden wat er te redden viel. Hij had het voordeel dat zijn familie er talloze relaties had; de familie van zijn moeder scheen er veel land verpacht te hebben. Onder het mom dat hij rondreisde om de vervening en landontginning te inspecteren, probeerde hij gedemotiveerde oude priesters te enthousiasmeren. Niet zelden liep hij stuk op hun schraapzucht. Op de vele plaatsen waar een priester ontbrak, zocht hij geschikte mensen om gebedsoefeningen te leiden, voor te lezen uit de Schrift of een of ander vroom boek en

om samenkomsten bijeen te roepen. De bekende historicus Rogier vestigt er de aandacht op hoe revolutionair en bewogen deze man te werk is gegaan: 'Dat een rijk en deftig priester, een patriciër, die een lange academische studie achter de rug had en aanvankelijk niet gedroomd kan hebben van een werkkring in de praktische zielzorg, zich onbaatzuchtig betoont en zelfs zijn eigen kapitaal voor de heilige zaak beschikbaar stelt, was waarlijk geen gewoon verschijnsel. Bovendien moet dit sluipen langs de wegen, deze clandestiene en gevaarlijke bediening in schamele vermomming voor een aanzienlijk man bepaald vernederend geweest zijn.' Hij leefde in voortdurend conflict met de jezuïetenmissionarissen die vanaf 1592 op hun eigen manier in Holland missie bedreven. Sinds 1603 uit de Nederlanden verbannen, bleef hij zijn werk voortzetten vanuit Keulen. Daar stierf hij op 3 mei 1614.



*Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus
D. Sasboldus Vosmerus
Delphus S. T. L.*

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
www.joannesdedoper.nl

Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.paroche-augustinus.nl