

Digitale nieuwsbrief

29 maart 2019

Nr. 305

Het gaat nu echt gebeuren dus noteer het allen maar alvast in de agenda... de wijding van het orgel in de viering van zondag 7 april a.s. om 9.30 uur. Er is, door deze wijding, wat geschoven met de pastorale bezetting zodat pastoor Michel Hagen deze wijding kan verzorgen. Het koor Cantemus zal haar muzikale medewerking verlenen, stonden ook al ingeroosterd, en natuurlijk is Niek van der Meij de eerste bespeler van het orgel als onze vaste muzikale begeleider nadat het ingewijd is.

Omdat deze datum net is vastgesteld, er moet ook nog het nodige gebeuren wat te denken van de nieuwe aangepaste kooropstelling zo ook het bekende afwerken van richeltjes en religieuze randjes, moet er nog het e.e.a. worden geregeld op hele korte termijn? Wat te denken van het uitnodigen van de gasten, o.a. uit de parochiekern in Voorschoten waarvan we dit orgel hebben kunnen overnemen waardoor het ook voor onze parochie van de H. Augustinus behouden blijft?

Na afloop van de viering is er ook een gezellig samenzijn in 'de kleine JOANNES' met 'koffie plus' en natuurlijk zullen we er in de media uitgebreid aandacht aan besteden. Want trots zijn we zeker. Ga daarom komend weekend bij de vieringen maar eens kijken! Trots mogen we zijn dat we deze pijporgelaanschaf als parochiekern gezamenlijk financieel mogelijk hebben gemaakt, trots op wat de technische- en orgelcommissie allemaal hebben gedaan en straks zeker trots op wat Niek van der Meij als vaste bespeler zo vanaf 7 april aan zoetgevooisde hemelse klanken uit de pijpen van dit orgel kan toveren.



Welkom!

Wilt u dit beleven, noteer direct dan zondag 7 april 9.30 uur in uw agenda maar zeker ook vrijdag 12 april om 20.00 uur. Daar zal Niek van der Meij, in de geest van vele beroemde organisten en componisten, voorafgaand aan de uitvoering van de passiecantate 'Who is this

King?' door Vocalis om 20.00 uur een mini-concertje verzorgen. Op beide data zou het gaaf zijn als muzikaal schouder aan schouder zitten in een volle kerk, helaas nog zonder zachte bankbedekking onder de bips waar het in vele kerken wel is toegepast om het langer zitten comfortabel te houden..

We gaan samen nu de vierde zondag van de veertigdagentijd in. Het nodige over deze periode kunt u hier ook lezen. Voor meer, ook belangrijk, nieuws verwijzen we u verder naar onze website www.joannesdedoper.nl. Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief mail het dan maar naar ons ieder bekende e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl. We wensen u heel veel leesplezier en tot 7 en 12 april?

De webredactie

Vieringen in onze parochiekern van 30 maart t/m 5 april

| | | | |
|-----------------|---|-----------|--|
| Zaterdagavond | : | 19.00 uur | Eucharistieviering met cantor en kapelaan Plavčić. Bisschoppelijke vastenactie. |
| Zondagochtend | : | 9.30 uur | Eucharistieviering met Vocalis en pastoor Hagen. Bisschoppelijke vastenactie. |
| Woensdagochtend | : | 9.00 uur | Eucharistieviering met pastoor Hagen in de pastorie. |
| Woensdagavond | : | 19.00 uur | Meditatieve viering met gebedsleider Noordermeer. |
| Vrijdagavond | : | 19.00 uur | Weeksluiting in Rijnweide met Gerard Bol. |

Om over na te denken



'Zien is vooral geraakt worden door iets, terwijl het bij kijken eerder een kwestie is van iets in het vizier krijgen'

Mededelingen van 30 en 31 maart

U kunt uw gaven in de olifant doen voor het project Lumen Valley.

a.s. dinsdag 2 april bent u van harte welkom voor de vastenlunch in de pastorie om 12.15 uur.

In verband met het plaatsten van het orgel zal de eucharistieviering op woensdagochtend in de vergaderzaal in de pastorie zijn.

Woensdag 3 april is er om 19.00 uur de 2^e meditatieve viering in de veertigdagentijd. Dit keer met het thema: Naastenliefde

Donderdag 4 april kunt u vanaf 16.0 uur uw kleding bij de pastorie inleveren voor Sam 's kleding actie.

Vrijdag 5 april is het secretariaat beperkt open doordat Anneke een cursus volgt in de parochiekern van Voorschoten.

Volgende week zondag staan de voedselmanden klaar.

Volgende week zondag zal er een deurcollecte zijn voor de diaconie.

Volgende week zondag 7 april zal het orgel gewijd worden door pastoor Hagen. Na deze viering zal er koffie drinken zijn.

Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 29 maart t/m 30 april

Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het parochiesecretariaat bekend:

| datum | tijd | werkgroep | plaats |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 31-mrt | 10.45 uur | EHC | pastorie |
| 31-mrt | 14.00 uur | werkgroep zuiderkruis high tea | kleine JOANNES |
| 2-apr | 12.15 uur | vasten lunch | pastorie |
| 3-apr | 20.00 uur | gezinsvieringengroep | pastorie |
| 4-apr | 16.00 uur | SAMS kleding actie | voor de kerk |
| 5-apr | 10.00 uur | secretariaat beperkt open | |
| 9-apr | 12.15 uur | vasten lunch | pastorie |
| 9-apr | 13.15 uur | bezoekersgroep | pastorie |
| 9-apr | 20.00 uur | PG en BC | pastorie |
| 12-apr | 20.00 uur | passie cantate | kerk |
| 15-apr | 19.45 uur | parochiële kaartavond | kleine JOANNES |
| 16-apr | 12.15 uur | vasten lunch | pastorie |

In het kort

- Heeft u al een **kaartje gekocht** voor de uitvoering van de passiecantate 'Who is this King?' donderdagavond 12 april door middenkoor Vocalis in onze kerk? Ik kan u als trouwe lezer geruststellen want het bezoek aan deze schitterende uitvoering is natuurlijk gratis. Er is alleen na afloop een deuringzameling om de gemaakte onkosten te bestrijden.
- **Wandelen met mantelzorgers** donderdag 4 april? Op donderdag 4 april organiseren wij van Welzijnswartier een voorjaarswandeling door het Panbos. We verzamelen om 9.30 uur bij de ingang en na de wandeling genieten we van 11.00-12.00 uur van een kopje koffie met appeltaart in restaurant Panbos. Zie de verdere info op onze website om door te lezen onder de kop 'Blijk van waardering voor mantelzorgers'.
- Wilt u berichten uit deze digitale nieuwsbrief nog eens op **uw gemak nalezen**? De grotere berichten, over langere periodes, of grotere (foto)verslagen kunt u teruglezen op de zeer actuele website van onze parochiekern. Als artikel drie t/m vijf staat daar, na de berichten over The Passion en de passiecantate, iets te lezen over de gehouden sobere maaltijd, de aanbidding van 24 uur in Wassenaar zo ook de oproep voor wandelende mantelzorgers.
- Gaat u ook mee naar **'The Passion'** donderdagmiddag 18 april met de gratis bus van het bisdom Rotterdam? Meldt u dan aan voor 1 april. Zie het bericht bovenaan onze website met de flyer om aan te klikken en u aan te melden.
- Het **persbericht** over de passiecantate vrijdag 12 april verschijnt vanaf maandag 8 april in de media maar is inmiddels ook al rondgestuurd naar geloofsgemeenschappen in Katwijk waar we veel mee samenwerken met de vraag

om het daar ook onder de aandacht te brengen wat dan ook is gebeurd op websites en in hun lokale nieuwsbrieven. Dank!

Wil jij ook een palmpaasstok maken... reageer voor 1 april!

Hallo allemaal,

We gaan alweer richting Pasen. Voordat het Pasen is vieren we zondag 14 april natuurlijk Palmpasen. Jezus wordt dan als een koning ingehaald. De mensen staan met palmtakken langs de kant van de weg te juichen. Die dag vieren we dit feest ook in onze kerk. We vinden het leuk als jij ook mee doet. De kinderen van De Vrolijke Noot zijn er dan natuurlijk ook bij want zij verzorgen de muzikale begeleiding bij deze gezinsviering.

Voor iedereen die dit leuk vindt, hebben wij van de kinderwoorddienst de mogelijkheid om op **zondagochtend 7 april tijdens de kerkdienst om 9.30 uur** de kinderen die willen een palmpaasstok te laten versieren / aankleden.



Deze **palmpaasstok*** heeft een betekenis. Ze heeft de vorm van een kruis, dit verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De palmpaasstok wordt versierd met **crêpepapier*** in twee kleuren. Zo is groen de kleur van hoop en de kleur geel is de kleur van de zon, het licht. Beide kleuren doen natuurlijk ook aan het voorjaar, de lente, denken. Dat komt zeker goed uit met de mooie weersvoorspellingen dit weekend.

Groene takjes aan deze stok* à verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd daar begroet door vele inwoners en onthaald op zwaaiende palmtakken alsof ze de koning ontvingen, maar het was natuurlijk heel anders.

Het haantje boven op de stok gepriemd* verwijst naar de apostel Petrus. Want voordat de haan drie keer kraaide had hij al drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende toen omstanders hem herkenden en ernaar vroegen.

De geregen rozijnen aan een touwtje staan symbool voor de dertig zilverlingen die de apostel van de Romeinen Judas kreeg om Jezus aan te wijzen en zo te verraden. Want zij dachten dat hij een gevaarlijke koning was die een opstand van het Joodse volk tegen de Romeinse bezetters wilde organiseren.

De spekjes staan symbool voor de spons met zure wijn die de soldaten Jezus aanreikten nadat hij aan het kruis was geslagen.

De zuurstok verwijst naar de lans waarop de soldaten de spons met zure wijn drukten.



Een sinaasappel of mandarijn hangt aan de stok want deze smaken soms een beetje zuur net als de zure wijn die de soldaten aan Jezus te drinken gaven.

Pelpinda's hangen eraan, aan een touwtje geregen, want een pelpinda heeft twee kanten waar de pinda kan openbreken. Dit geeft de keuze van de Romeinse bevelhebber Pilatus aan. Moest hij de boef Barrabas of moest hij Jezus vrijlaten?

Het snoep en de andere versiersels aan de palmpaasstok zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen en deze geven aan dat Palmpasen een echt feest is.

Je kan bijvoorbeeld ook wat chocoladepaaseitjes in een zakje doen en deze aan de stok hangen. Ook gaan er vaak zakjes thee en / of een zakje drinkbouillon aan deze stok mee. Wees maar eens creatief of kijk maar een verder op internet op foto's wat je allemaal aan zo'n palmpaasstok ziet hangen..

Wat moet je zelf meenemen en wat regelen wij voor jou?

De onderdelen met een * hierboven, **ook geel gemarkeerd**, genoemd, daar zorgen wij vanuit de kinderwoorddienst voor. De andere onderdelen, mogen ook andere dingen zijn om aan de stok te vestigen wat te denken van een leuke kaart, voorjaarsbloemen als narcissen, een tekening of brief, nemen jullie zelf mee. Onze tip is om het kleine losse goed in leuke zakjes te doen en dan met feestelijk gekleurd lint (groen of geel?) of touw aan deze palmpaasstok te bevestigen.



En dan?

Je brengt dan je eigen palmpaasstok na afloop van de viering op zondag 14 april van 9.30 uur naar een parochiaan die het nodig heeft. Je krijgt van de leiding van de kinderwoorddienst na afloop van de viering een adres. Misschien is het wel bij een bekende van jij, of iemand uit jouw straat? Altijd een mooi moment om zo iemand een geluksmomentje te kunnen bezorgen op Palmpasen.

Aanmelden!

Geef je snel op.

Mail je naam en woonplaats **voor maandag 1 april** naar mariska@jj-projectlead.nl

We hopen dat je erbij bent!

De kinderwoorddienst

De heilige van de dag Berthold van Calabria

Een Fransman, briljant student aan de universiteit van Parijs, nam deel aan de kruistochten. In Palestina sloot hij zich aan bij een groep monniken die zich hadden teruggetrokken op de berg Karmel.

Hij kan beschouwd worden als de stichter van de Karmelieten.

Zijn broer, Ayméric, patriarch van Antiochië, benoemde hem tot eerste generale overste.



Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
joannededoper.katwijk@casema.nl
www.joannededoper.nl
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.parchie-augustinus.nl