



### **De Piëta**

Rond het middaguur was er duisternis over het hele land gevallen, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, toen Jezus de geest gaf, had de aarde gebeefd en waren de rotsen gespleten. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea kwam. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus het bevel het aan hem af te staan en Josef nam het lichaam mee. Voordat Jezus, volgens Joods ritueel, in zuiver linnen wordt gewikkeld kan Maria nog een moment met hem samen zijn.